

מ. לוין וז.ה. זליגמן

סוד החיים

וכיצד אנו
מתבגרים

כיצד אנו
נולדים



הוצאת "הדר"

ה ק ד מ ה

אם אמנם קיימים חילוקי-דעות כלפי הצורך שבהסברה בעיות-מין לילדים קטנים, הרי הכל מודים בנחיצותה וחיוניותה של הסברה זו לנוער המתבגר. כי את הדחף המיני המתעורר והקיים לא נסלק על-ידי הטמנת הראש בחול, מעשה בתי-ענה, ומוטב שמגלה-הלוט יהיה אדם מוסמך, כגון מחנך, רופא, אב ואם; כדי שלא להשאיר את הנער והנערה על נפשם בדרך חיפושם התמידי אחרי המפתח לסוד נשגב ומגרה זה, אשר גילוי המחתרתית אינו הולם כרגיל את בריאות הנפש והגוף.

לפי שיטת החינוך הקיימת, מבלים הנערים והנערות מרבית שעות-יומם בצוותא. שאלת-המין היא איפוא בעיה חינוכית נכבדה. אנו, רופאי-הנשים, נתקלים תכופות בנוק הגופני והנפשי הנובע מחוסר הסברה מינית, או הסברת-נפל שאין לה תיקון. לפיכך, אין טוב מספר טוב לפקוח עיני הנוער.

מטרת ספרם של לוי וזליגמן — הראשון כרופא מנוסה, השניה כמחנכת וותיקה, שניהם בקיאים בפסיכולוגיה של הילד והנער — להאיר בעיות אשר מהן קשות מאוד להסברה. אמנם, הספר לא מקרקע ארצנו צמח ולא מאקלימו נושם, אך בהיותו מושתת על מדע הרפואה של היום, כמו גם על עקרונות החינוך המודרני, ימלא ספר זה את ייעודו עד אשר יקום מתוכנו האיש המחונן, המעורה בחיי הנוער שלנו, ויודע את בעיותיו המיוחדות, וידבר אליו בלשונו ושפתו הבריאה, לשון הצברים.



(פרופ. יוסף אשרמן)